

PERSBERICHT

UTRECHT, 24 maart 2026

Dromen over Sterrenland

Een prentenboek (vanaf 2 jaar) over de dood. In het bijzonder, maar niet specifiek, de zelfgekozen dood: suïcide.

“Wat is dat? Dood?” Het is misschien wel de meest directe én terechte kindervraag die er bestaat. Maar hoe reageer je erop? Wat antwoord je op een vraag waar geen standaardantwoord op bestaat?

En ook... wat als de dood, een zelfgekozen dood is? Suïcide.

Toen in 2023 het jongste broertje van Liselore Rugebregt op 28-jarige leeftijd overleed door suïcide, was haar dochtertje nog te jong om te beseffen wat de dood werkelijk is. Toch wilde Liselore haar vanaf het begin meegeven dat de dood geen einde is; zolang we de herinneringen blijven koesteren aan wie we altijd lief zullen hebben.

Maar in haar zoektocht naar een prentenboek over de dood - in het bijzonder: de zelfgekozen dood – liep Liselore tegen een muur aan. De spaarzame (prenten)boeken die ze vond waren te zwaar voor zeer jonge kinderen en/of met dieren in de hoofdrol.

Als schrijfster én rouwspecialist besloot Liselore daarom zelf een prentenboek te creëren: ‘Dromen over Sterrenland’. Waarvoor zij drie zeer bewuste keuzes maakte:

1. Geen illustraties van dieren, maar illustraties van mensen. Want: niet alleen dieren gaan dood, ook mensen. Dit maakt het verhaal voor kinderen herkenbaar en tastbaar.
2. Prachtige illustraties van Remona Poortman die een kind visueel prikkelen en uitnodigen om bij weg te dromen. Wat de zware lading die er vaak nog rust op ‘de dood’ wegneemt.
3. Geschreven in korte zinnen met een fijn rijmritme (A-B-C-B), waardoor het voor de allerkleinsten laagdrempelig is om naar te luisteren.

Crowdfunding

Gun jij jezelf of een ander ook wat extra houvast tijdens dit belangrijke kindergesprek? Steun dan de crowdfunding van Liselore om dit unieke prentenboek binnenkort uit te kunnen geven. **De crowdfunding loopt tot 13 april 2026 via voordekunst.**